



In de stripverhalen van Hergé ('Kuifje', 'Quick en Flupke', 'Jo en Suus') komen veel treinen voor. Ofschoon al eerder over dit onderwerp werd geschreven, is de opening van het nieuwe Belgische spoorwegmuseum in Schaarbeek (Brussel) aangegrepen om dit alleraardigste boek uit te geven. In een negental hoofdstukken wordt het fenomeen trein in de diverse verhalen vanuit verschillende gezichtshoeken belicht, geïllustreerd met de originele tekeningen in kleur en zwart-wit, aangevuld met historisch beeldmateriaal. Aardig is te zien hoe deze met de opeenvolgende drukken mee-evolveerden en hoe sommige vergissingen wel of niet werden goedge maakt. Vaak werden zij dan – terecht – van hun specifiek Belgische karakter ontdaan. Dit is een boek voor alle liefhebbers van Kuifje en zijn wereld en met het op de werkelijkheid gebaseerde spoorweggebeuren. Met achterin enige informatie over het museum in Schaarbeek.