



*Mejuffrouw,*

*Laat mij U in deze enkele woorden een huldeblijk brengen van Vrouw tot Vrouw. Want meer dan met gelijk welk ander leven is het mijne aan het Uwe verbonden.*

*U heeft Uw lange en moeilijke levenstaak in alle opzichten vervuld, en gaarne wilde ik de liefde en verering van een gans volk, die naar U uitgaan, de mijne noemen.*

*Dit boek «De Wijze Vrouw van Vlaanderen» zal mij leren hoe U het leven en de omstandigheden getrotseerd heeft en in deze moeilijkheden licht en waarheid zocht.*

*U was reeds een vrouw op jaren toen ons levenspad zich kruiste; het was tijdens de gruwelijke oorlogsjaren 1914-1918 in De Panne. Toen zag ik meer in U dan in gelijk welke andere Vrouw. U is immers het kleinkind van Gouverneur T e i c h m a n n, de ambtenaar die zijn beste krachten paarde aan die van België's eerste Vorst.*

*Heeft U zelf niet België's vier vorsten gekend en, bewust of onbewust, medegewerkt om samen met hen de grootheid en adel van ons volk te betrachten.*

*Is het dan te verwonderen, Mejuffer B e l p a i r e, dat in de critische ogenblikken die wij thans moeten doorstaan, het voor mij een verpozing beduidt even bij Uw gedachtenis te vertoeven en in U het zo vertrouwelijke «Mamieke» terug te vinden? Want hoe oud*

men ook wordt, of hoe hoog men de trap van de maatschappelijke waardigheid bestijgt, steeds blijft diep in ons hart een zwakke plek: de behoefte aan te leunen bij een vriendenhart.

Dat is dan ook Uw betekenis « Moeder van Uw volk » en dit te weten is mij een vreugde en een weldaad, want waar kan ik beter leren hoe men zijn volk dienen en liefhebben moet dan bij U « de Wijze Vrouw » ?

Na deze hulde blijft mij slechts nog mijn dank uit te drukken. Mijn dank omdat U trouw bleef aan Uw roeping die een weldaad was voor het Vaderland, voor Uw volk en voor de Dynastie.

ELISABETH.

Kasteel van Laken, 2 Januari 1948.