

ARSENAAL STORY

Sterke verhalen over het ARSENAAL en

DE MANNEN VAN DEN IJZEREN WEG - naar

de werkelijkheid opgetekend.

F.H. ofte WIETER

VOORWOORD.

Op 1 Mei 1834 werd de wet gestemd tot aanleggen van een spoorwegnet, met MECHELEN als centraal punt. Nauwelijks één jaar later - op 5 Mei 1835 - werd het Belgisch Spoorwegnet officieël geopend.

De eerste spoorlijn op het Europese vasteland :
BRUSSEL - MECHELEN.

Het spreekt vanzelf dat er toen nog geen sprake was van het "ARSENAAL".

Het toenmalige gespecialiseerd personeel (een 200-tal werklieden uit de werkhuizen John Cockerill te Seraing) werd ondergebracht in het gewezen klooster der Dominikanen (einde van Stassartstraat)-een klooster dat onder Frans bewind werd afgeschaft en omgevormd tot legerarsenaal.

Ze werkten onder de leiding van Mr. PETER RAGHENO, afkomstig van Scherpenheuvel.

Op 13 April 1836 werd dan de eerste steen gelegd van het huidige " ARSENAAL ".

De fundering van dit eerste gebouw werd onlangs gedeeltelijk blootgelegd.

F.H.

We schrijven nu het jaar 1976 - en bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze NMBS, werd een MUSEUM-VERENIGING opgericht: "DE MIJLPAAL" genoemd, naar die eerste gedenkzuil, en dit in onze huidige Centrale Werkplaats Mechelen - in de volksmond nog steeds het "Arsenaal".

Nu kunnen we ons indenken dat er in de loop van de geschiedenis onzer werkplaatsen, talloze feiten allerhande zijn voorgekomen, waarvan we van de meeste helaas alleen nog maar een beeld in onze fantasie kunnen oproepen. Wanneer we nu trachten van de nog te achterhalen "anecdotes" van ons Arsenaal en zijn "pitoreske figuren" samen te bundelen, ligt het geenszins in onze bedoeling van nadruk te leggen op "feiten" als dusdanig letterlijk op te nemen, maar meer als prettige herinnering van de werkplaatsen en het personeel van indertijd tot op heden.

Wie weet, kunnen we niet stiekum voorkomende gekke situaties blijven optekenen en bundelen tot één geheel, weliswaar zonder letterkundige waarde, maar gewoon een verzameling pekelzonden en sterke verhalen - bedoeld om "na keer te lachen"... iets wat we in ons huidig drukke wereldje misschien te vaak vergeten om te doen!

Mogen we toch maar even een moderne en gestandaardiseerde norm gebruiken: "...elke overeenkomst met vroeger of heden nog bestaande personen, is geheel toevallig"...
Ge weet nooit!...

F.H.